

# Geef voor uw kerk

**Geloof is gratis, de kerk niet.** Het had de slogan van de Actie Kerkbalans kunnen zijn. Geloof is onbetaalbaar. Niet in geld uit te drukken. Je zou willen dat dat voor de kerk ook geldt. Dat uw geloofsgemeenschap pro Deo functioneert. Geloof in God en de behoefte aan geld gaan niet goed samen, lezen we in de Bijbel al.

De nuchtere feiten zijn hard. Een kerk kost geld. Reken maar uit: De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, koffie, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten. Het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.



Hieronder ziet u hoe de kosten ongeveer verdeeld zijn.



## Hoe kunt u meedoen?

- U kunt toezeggen via een looper die aan uw deur komt of
- U kunt toezeggen via internet

*In de bijlage wordt uitgelegd hoe u dat kunt doen*

We gebruiken één rekeningnummer voor Kerkbalans voor de gehele Protestantse Gemeente Gorinchem, namelijk:

NL72 RABO 0373 7200 68 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gorinchem inzake VB



# Actie Kerkbalans 2019

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de één is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. We mogen ons gelukkig prijzen dat er in onze PGG een grote betrokkenheid is. Dat zien we o.a. terug in het kerkbezoek, vrijwilligerswerk en het omzien naar elkaar.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Tegelijkertijd moet dat centrale punt op belangrijke momenten wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. Om deze kosten te kunnen betalen, bestaat de jaarlijkse



## Hoe bepaalt u uw bijdrage?

Praten over geld is nooit makkelijk. Zeker wanneer het gaat om het vragen van een bijdrage. Toch doen we dat nu heel bewust.

We hebben uw toezegging en bijdrage heel hard nodig om kerk te kunnen zijn.

Er zijn bouw en verbouw plannen waarover binnenkort een besluit genomen moet worden. Daarnaast willen we blijven investeren in onze beroepskrachten zoals de voorgangers.

Wanneer elke gemiddelde betaler € 380,- per jaar bijdraagt dan is er geen tekort! In 2018 was het gemiddelde: € 325,- .....

Voor sommigen is € 5 per maand al veel, terwijl we dankbaar vaststellen dat anderen in staat zijn € 100 of meer per maand geven. Daarom vragen wij nadrukkelijk om naar draagkracht te geven. Met u doen bijna 1400 betalers mee.

## Kerkbalans en de belastingdienst

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor volledige(!) belastingaftrek. *In de bijlage staat beschreven onder welke voorwaarden!*



Wijkgemeente  
Johanneskerk

**Gastvrijheid is ons jaarthema**



Geloof doorgeven is geen vanzelfsprekende handeling zoals bijvoorbeeld eten of slapen. Het kost net als bij gastvrij willen zijn moeite. We moeten er wat voor doen en soms ook wat voor laten. Dat betekent niet alleen naar buiten kijken het is ook naar buiten gaan, zoals op de foto naar het Gasthuis met jongeren. Het gaat om aandacht voor God, de wereld en elkaar. Dat mag wat kosten in tijd en geld.

De laatste zondag van het kerkelijk jaar verwelkomen we veel gasten. Er wordt stil gestaan bij alle gemeenteleden die afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden genoemd en er wordt een roos in een vaas geplaatst. Vervolgens mag iedereen een kaars aan steken voor iemand die dierbaar was en gemist wordt. Zo vertelt iemand: "Het is goed om de mensen waar je met heel je hart van hebt gehouden te koesteren en te gedenken. Mijn broer is twee jaar geleden overleden en ik mis hem nog elke dag. De dienst is voor mij even indrukwekkend als emotioneel en het zijn bijzondere momenten, die ons in de kerk met God en met elkaar verbinden".



***Geef het door, geef voor je kerk***

### **Een dak boven ons hoofd**

De kerkzaal vormt het hart van onze vieringen. Daarin vindt immers de zondagse eredienst plaats. Het is een plek gericht op aanbidding en bezinning. Een plek om je thuis te voelen, die sfeervol en uitnodigend is.



Het is al lang geleden dat er wat aan de kerkzaal is veranderd. Daar willen we het komend jaar mee aan de slag We zien uit naar een passende eigentijdse plek om ons werkelijk thuis te voelen en uitnodigend te zijn, om samen te kunnen vieren en het geloof door te geven.

Tijdens de viering is er veel aandacht voor de wereld, onze naasten, in onze gebeden en tijdens bijzondere diensten zoals dankdag voor gewas en arbeid. Die aandacht voor de wereld, de ander, mag wat kosten in tijd en geld.

### **Geloof geef je door**

Wat is het mooi om met elkaar te delen van wat wij hebben ontvangen! Geïnspireerd door Jezus voelen we ons verbonden met mensen over de hele wereld. Jong en oud zet zich als vrijwilliger in. Er zijn meer dan 200 vrijwilligers in onze kerk en daar zijn we heel trots op. Nog steeds hebben we een indrukwekkend netwerk van bezoekers. Hiernaast een foto van onze vrijwilligers avond. Naast vrijwilligers zijn er onmisbaar ook betaalde krachten, zoals voorganger en organist en dat kost geld.



Uw bijdrage is daarbij onmisbaar!

***Uw kerk geeft door,  
geef daarom aan de jaarlijkse actie Kerkbalans!***